



Katsu Heiwa Nieuwsbrief

Een nieuwe lente

En al lekker druk geweest

Sinds de nieuwsbrief van november is er natuurlijk al veel gebeurd. We sloten het jaar af met een Pietentraining en een Oliebollentraining. In januari begonnen we het nieuwe jaar met een gezellige Nieuwjaarstraining (met "Kampvuur" en de gebruikelijke hapjes/drankjes.

Sinds de Covid-periode zijn de wedstrijden ook weer overal begonnen.

Jammer dat de eerste van dit jaar organisatorisch helemaal mislukt was. Er is genoeg over gesproken: we gaan er van uit dat dit nooit meer voor zal komen.

Toernooi Zoetermeer

Half april gaan we deelnemen aan een toernooi in Zoetermeer. Speciaal voor jeugd en beginners. Fijn dat we weer met een leuke groep aanwezig zijn. Voor sommige (hogere kyu-graden) is het deelnemen aan een evenement of wedstrijd een voorwaarde om mee te kunnen doen aan een volgend examen. Dat geldt ook voor sommige deelnemers aan deze wedstrijden. Ga gerust kijken en aanmoedigen (natuurlijk)!

Examens

Op 14 maart was er een examenmoment. Een groot aantal karateka's behaalde hun volgende slip/kyugraad. Gefeliciteerd allemaal! Het volgende examenmoment is gepland op een vrijdag eind juni. Hou de agenda in de gaten!



Jaargang 15, nummer 1

25 maart 2023

Inhoud:

- Een nieuwe lente
- En al lekker druk geweest
- Toernooi Zoetermeer
- Examens
- Vakanties
- Gastles





Katsu Heiwa Nieuwsbrief

Jaargang 15, nummer 1

25 maart 2023

Inhoud:

- Een nieuwe lente
- En al lekker druk geweest
- Toernooi Zoetermeer
- Examens
- Vakanties
- Gastles

Vakanties

Er komen weer wat schoolvakanties aan. In principe houden we ons aan de schoolvakanties. De zondagen aan het begin en het eind van de vakantie zijn variabel. Bij de laatste vakantie trinden we beide zondagen door. Uiteraard is er geen training op Paas- en Pinksterzondag. Via de app kun je altijd volgen of er les is (en je aanwezigheid doorgeven).

Het is al vaak gezegd en geschreven. Als je een les niet kunt komen, mag je die altijd op een andere dag inhalen.

Gastles

Op dit moment zijn we bezig een workshop te organiseren van een andere budosport: laido. "De kunst van het snel en vloeiend trekken van het zwaard, gevolgd door een aanval". We zijn nog aan het overleggen over een datum en voor wie (leeftijd) de workshop geschikt is.

Osu!

Sensei Jenny

